

# Het Bildt zit diep van binnen, in het hart

SIETSE DE VRIES

**LEEWARDEN** Zolang er bij de inwoners een gebiedsprofiel bestaat, zolang die een gebiedsgevoel hebben en er ook nog eens energie insteken, is er voor een taal als het Bildts toekomst.

Dat zei oud-waarnemend burgemeester Hayo Apotheker van Waadhoeke – hij zwaaide vorige week afgistermiddag in bezoekerscentrum Obe in Leeuwarden bij de presentatie van de verhalenbundel *Ofskaid en útsicht* van Hein Jaap Hilarides.

Het Bildt mag dan op 1 januari van dit jaar in de nieuwe gemeente Waadhoeke zijn opgegaan, de zichtbaarheid heeft daar niet onder geleden. Met *Lost in the Greenhouse*, *De Stormruiter* en *Potatoes go wild* hebben het Bildt en het Bildts volgens Apotheker een aantal essentiële bijdragen aan Culturele Hoofdstad geleverd.

*‘Alleraigentse  
gefoelens kinne je  
oproepe in de taal  
der’t je met  
opgroeid binne’*

Het bestuur mag dan zijn verplaatst, het landschap – waar de cultuur en de taal zo nauw mee verbonden zijn – is nog hetzelfde. Apotheker vertelde dat elke keer als hij in Noord-Groningen het landschap uit zijn jeugd ziet, de taal van zijn opa en oma als vanzelf terugkomen. „Dat doet het landschap met je.”

Hein Jaap Hilarides gaf eerlijk toe dat hij wel even had moeten slikken toen hij *Waadhoeke* onder de plaatsnaam op een bord zag. Maar hij voelde zich, net als de oud-burgemeester, getroost door de gedachte dat “t plakky grônd met de naam ‘t Bildt

blyft’. Hilarides vertelde dat hij in de hoogste klas van de lagere school voor het eerst was geconfronteerd met de waarde en betekenis van het Bildts. Na invoering van de Friese taalwet werd het Bildts bij hem op school een verplicht vak. „Tot groate hilariteit fan de klas. Maar ik weet nag dat ik dat heel besonder fon. Ik hew hard met lacht, maar ik deed later serieus met in de les.”

Bestuurslid Bauky Luinstra van Stichting Bildts Aigene benadrukte hoe belangrijk boeken voor de Bildtse taal zijn. Ze bracht onder woorden wat het lezen in die taal met haar doet. „Alleraigentse gefoelens kinne je oproepe in de taal der’t je met opgroeid binne, je aigen mimmetaal.”

Het Bildt en het Bildts zullen volgens haar nooit verdwijnen. „’t Bildt is as gebiedsnaam bewaard bleven, Gemeente Waadhoeke het útsproken hier sels noed foor te staan. Maar ‘t Bildt sit ok foor altyd diep fan binnen, ‘t sit in ôns hart.”