

Bildtse taal leren via EduBildts

MARIA DEL GROSSO

SINT JACOBIPAROCHE Elf cursisten krijgen vanavond als laatsten hun diploma Bildts van Henk Kas. Na 37 jaar stopt hij. EduBildts en nieuwe docenten volgen hem op.

Anderhalf jaar is er gewerkt aan de voortzetting van de cursus Bildts voor Bildtstaligen, vertelt Janny Bouma van de Stichting Ons Bildt. Bouma volgde in 1994 de cursus voor Bildtstaligen en volgt Kas nu op als cursusleider, samen met Cees Zijlstra uit Oudebildtzijl. Anna Leijstra van Nij Altoenae geeft de lessen

voor niet-Bildtstaligen.

Daarnaast zijn bij Kas thuis vijftien filmpjes opgenomen waarin hij met Femke Keizer via de vraag-antwoordmethode van alles over het Bildts schrijven uitlegt. De filmpjes maken deel uit van de cursus EduBildts: achttien lessen via internet. Wie één tot twee uur per week oefent, kan in een half jaar de cursus afronden, schat Bouma.

De Stichting Ons Bildt kon tegen betaling van 10.000 euro meeliften in het format van EduFrysk. Kas stelde zijn lesmethode beschikbaar. Bouma, die de site met anderen maakte, wilde meer dan alleen maar

invuloefeningen en schriftelijke opgaven. “Derom hewwe wy leuke spellingsfilmpys met húmmor bij de lessen. Myn folgende projekt is digitaliseren fan Bildts foor Niet Bildtstaligen met feul audiofragminten. De Bildtse ‘import’ mot ‘t fooral ferstaan en begripe, niet skrive.”

Zo nu en dan is er een Bildtse kwinkslag. Als Kas vertelt over het dakje op het woord ‘mîg’ landt er precies een vlieg op zijn hoofd. Het ‘dakky’ is kenmerkend voor het Bildts. Wie belangstelling heeft, kan een proefles doen op EduBildts.nl. Meer informatie is te vinden op: www.stichtingonsbildt.nl.