

# De Triemstra's: broers met dezelfde passie

Taeke (31) en Bauke Triemstra (21) verdedigen morgen de kleuren van Sint Jacobiparochie op de afdelingspartij in Weidum, de traditionele opening van het kaatsseizoen. De broers zouden ook in de vrije formatie nog best eens samen in een partuur willen acteren. „Dan moat Bauke wol better wurde.”

ANNE ROEL VAN DER MEER  
EN GERRIT KLOOSTERMAN

Er is een foto die misschien wel alles zegt over de relatie tussen Bauke en Taeke Triemstra. Te zien is hoe de broers elkaar omhelzen na hun strijd in de eerste omloop van de PC, op 31 juli 2013. Taeke is de winnaar, Bauke de verliezer. Geen van beiden straalt.

De oudste van de twee mag dan hebben gewonnen, blij om de zege is Taeke Triemstra amper. De uitschakeling van zijn broertje doet een beetje pijn. „Ik ha twa dochters (Lieve van vier en Aniek van één) en Bauke is eins in bytsje myn soan”, verklaart hij met een knipoog.

Alleen al om zijn broertje op de komende editie van de PC in de eerste omloop te ontlopen is het goed, zegt Taeke Triemstra, dat er voor het eerst een gestuurde loting gaat plaatsvinden. Als Bauke Triemstra in de maanden voor de hoogmis van het kaatsen maar goed genoeg presteert met zijn maten Alle Jan Anema en Hendrik Kootstra, dan zal hij met dank aan de ranking niet opnieuw het partuur van uitgerekend zijn broer kunnen loten. Wellicht treffen ze elkaar dit jaar pas in de finale.

Kom niet aan Bauke, zegt de bijna tien jaar oudere Taeke. „Ik nim it altyd foar him op.” Alleen als hij tegen zijn broertje kaatst, is Bauke tegenstander. In alle andere gevallen een vriend. „As wy ferlern ha en ik hear thús op de bank wa't de partij wún hat, dan tink ik faak: nee hin, dy net. By Bauke ha ik dat net. Ik gun útsein ússels eins net ien oars de winst. Bauke is de útsûndering.”

De jongste van de zonen van wantenmaker Reinder Triemstra was veertien toen Taeke (met Johan van der Meulen en Kor Zitterma) zijn eerste PC won. Hij was op die vijfde woensdag na 30 juni 2006 weliswaar in Franeker, weet Bauke Triemstra nog, maar niet op It Sjúkelân. Dat zijn broer met de eer ging strijken, was mooi, vond Bauke toen al. Maar van de werkelijke impact had hij geen idee. „Pas letter, doe't ik sels foar de earste kear op 'e PC keatste (in 2012), hie ik it yn de gaten. Doe ik wie bêst grutsk op Taeke.”

Er is nog een broer trouwens, Joeke Jan. Die is 27 en is in staat een aardig balletje te slaan op ledenpartijen. Hij kan het alleen niet opbrengen om zich volledig op het kaatsen te storten. „As foarynse hie Joeke Jan de earste klas helje kind”, denkt Taeke Triemstra. „Mar hy is wat de drok yn 'e holle en fynt te folle dingen leuk om te dwaan.”

Dat geldt bepaald niet voor Taeke Triemstra, in het dagelijks leven assistent-productieleider bij 'koekjesfabriek' Hellema in Hallum. Hij schreef de afgelopen drie jaar het LC-kaatsklassement op zijn naam. Niemand die een bal zo onderhands boven kan slaan als hij. Niemand die aan zijn techniek kan tippen. Dat is

deels natuurlijk het gevolg van zijn talent, maar het komt hem ook weer niet zomaar aanwaaien. Hij, opslager Gert-Anne van der Bos en achterinse Daniël Iseger moeten en willen veel doen voor hun sport.

„Mar ik doch der ek in soad foar”, zegt Bauke Triemstra, student *small business and retail management*. „No en dan drink ik wol in bierke, want ik moat my soms even útleve. Mar noait op 'e jún foar in wedstryd.” „Do slachst noait in training oer”, zegt zijn broer goedkeurend.

Dat komt omdat Bauke net als Taeke Triemstra altijd wil winnen. „Mar Bauke stap makliker oer in ferlies hinne as ik”, zegt de oudste van de twee. „Ik kin echt langere tiid bale.” De verloren PC-finale van 2012, waarin hij liefst elf ballen boven sloeg, zit hem nog altijd dwars.

Uitgerekend op de dag waarop zijn partuur de PC voor de derde keer op rij had kunnen winnen, uitgerekend ook op de dag dat hij bij winst tot koning zou zijn uitgeroepen (na Van der Bos in 2010 en Iseger in 2011), waren zijn maten niet in vorm. Taeke Triemstra kan er nog niet bij. Bauke Triemstra zou het bij wijze van spreken al lang zijn vergeten. „Ast ferlern hast, is it al gebeurd. Ik ergerje my mear op it momint fan in ferliespartij sels.”

De broers verschillen ook op andere vlakken. Bauke Triemstra is extravert. Taeke Triemstra is ingetogener. „Oaren sjogge fan alles as se oan it keatsen binne. Ik sjoch eins hielendal neat. Sa sit ik yn mekoar.” Bauke: „Ik sjoch alles op en om it fjild en moat my uterje. Ik ha altyd wat te sizzen en besykje minsken út 'e tinte te lokjen. Dat doch ik ek omdat der minsken nei ús komme te sjen. Sy wolle spektakel en dat wol ik graach jaan. As ik stil wurd, is der wat oan 'e hân.”

Extravert of introvert: het een is niet perse beter dan het ander. „It is de keunst om dysels te wêzen”, zegt Taeke Triemstra. „Ik bin net in grapjas, lykas Bauke. It past net by my om altyd de mûle iepen te hawwen.”

De oudste van de broers kiest zijn momenten om iets te roepen of te zeggen. „Faak hearre de minsken oan 'e kant it net iens. As it spannend is en it stiet bygelyks 3-3 en 6-6, dan wol ik ien noch wolris in snear jaan. Seker as dyjinge al in bytsje ûnsiker is. Yn prinsipe moast altyd elkenien yn syn wearde litte, mar op spannende momenten meist om te winnen dingen sizze dy'tst gewoanlik noait sizze soest.”

Andersom krijgen de Triemstra's zelf ook opmerkingen naar hun hoofd geslingerd. Als Bauke Triemstra slecht kaatst en dat wordt hem door een ander nog even ingewreven, dan wordt hij boos. „Hâld dy stil, ik ha genôch oan mysels”, denkt hij dan. Dat duurt echter nooit lang. Uiteindelijk vindt hij in de onvriendelijke uitingen van een opponent vaak motivatie om er een schepje boven-



Taeke (links) en Bauke Triemstra, broers en vrienden. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN



Taeke (links) en Bauke Triemstra in actie. FOTO'S NIELS DE VRIES



op te doen. „Ik wurd der better fan.”

Dat zal elke kaatsers zeggen, stelt Taeke. „En de measten dy't dat sizze, waard ik fûl as in oar wat sei. Dêr waard it spul net better fan. No kin ik noch hieltiid wol lik wurde, seker as it persoanlik wurdt. Mar ik wit troch leeftiid en ûnderfining ek hoe't de dingen yn mekoar stekke. Ik wit dat ik ien fan de bêsten bin, dus ik hoech net te twifelen oan mysels.”

Dat hoeft zijn broertje ook niet, vindt Taeke Triemstra. „Bauke kin

noch folle better wurde. As opslager hat hy in dûkende bal dy't in bytsje nei it lichem ta draait. As hy net yn foarm is, dan dogge de ballen minder. Hy kin noch lang genôch trochgroeie. In opslagger sit tusken syn 27ste en 32ste op syn top.”

Bij Taeke Triemstra zit er weinig rek meer in. Dat geldt ook voor zijn perkgenoot Iseger. Wil het succesvolle partuur aller tijden nog winst boeken, dan zal het van Gert-Anne van der Bos moeten komen. „Hy wint in soad partijen foar ús”, zegt

Taeke, die zelf wel wat meer zou willen opslaan. „Mar hy is te wikselfallich. Hy soe wat mear fariearje moate. Gert-Anne lit him dreech coache. Gelokkich ha we yn Peter Tolsma in trainer dy't gewoan dingen fan ús easket, al moat Gert-Anne wol himsels bliuwe fansels.”

Waarschijnlijk komt er wel eens een seizoen waarin de broers Triemstra, tevens dorpsheelden van Sint Jacobiparochie, in één partuur kaatsen. Niet al-

leen op afdelingspartijen, zoals zondag in Weidum, maar ook in de vrije formatie. Onder één voorwaarde, zegt Taeke Triemstra. „Sa lang as Bauke net better is as Gert-Anne, keats ik net mei him.”

Dus zal de jongste van de twee er alles aan moeten doen om beter te worden. Trouwens ook om het plakboek waarin mem Fré Triemstra alle publicaties over haar jongste zoon verzamelt net zo dik te laten zijn als dat van haar oudste. Bauke Triemstra heeft nog minimaal vier jaar de

tijd. Zijn broer, die de komende jaren de top-tien van het klassement aller tijden wil binnen denderen, is namelijk vast van plan zeker tot zijn 35ste door te gaan. Tenminste, als Taeke Triemstra erin slaagt zijn niveau vast te houden.

„As it minder wurde soe, hâld ik it net lang fol. It plesier komt by my mei it winnen fan prizen. As ik mar tweintich punten helje soe yn in seizoen, dan wurd ik segrinich en boas. Dat kin ik mysels, Gerdien (vriendin, red.) en de bern net oandwaan.”



‘Ik gun útsein ússels eins net ien de winst, mar Bauke is de útsûndering’